



1.10.2013

Festivalgeluk

In de rij voor een paar dixi-toiletten. "Jaaaaa en daar gaan we met z'n allen. De Macarena!" De Macarena? Die lang vervlogen zomerhit? Met dat dansje dat wij Nederlanders goed kunnen tót die swingende heupbeweging? Jawel! En de hele rij danst. Op slag ben ik vergeten dat ik heel nodig moet en doe vrolijk mee. Dit overkomt me nou nooit in de rij voor de wc's van de HEMA. Maar op een festival kijkt niemand hier raar van op.

Festivals. Een heerlijke escape van je dagelijkse beslommeringen. Een paar dagen opgaan in een uitgelaten sfeer waar mensen zichtbaar ontspannen. Niets moet en vrijwel alles kan. Spontane praatjes met onbekenden, zingen in de regen en de macarena dansen in de rij voor de wc. Klein geluk is gauw gevonden. Schijnbaar ongeluk wordt makkelijk weg gerelativeerd.

Zo werd ik op een groot festival overvallen door heftige regenbuien die de bekende weersites niet hadden ingeschat. Daar stond ik dan naast mijn tentje met het festivalschema op zak. Klaar in een outfit gestyled voor een goede feestavond. Dus wat doe je wanneer de regen niet van ophouden weet? Dan trek je een vuilniszak aan. Iets wat ik in een uitgaansgelegenheid thuis never

nooit zou doen. Maar op festivals is het vrijheid blijheid. Niemand die het gek vond. Sterker nog, ik kreeg enthousiaste reacties: "Wat een goed idee! Ik ga er ook een zoeken!" Zo had ik leuke gesprekken, complimenten en een gevoel van saamhorigheid. Onverwacht geluk.

Onlangs was ik op Vlieland op een festival dat binnen vijf minuten was uitverkocht. Een geluk dus om erbij te kunnen zijn. Enthousiaste bezoekers waren vrijwel verzekerd. Als reporter voor Spa was ik benieuwd naar mooie momenten en energizers van deze festivalgangers. Wat zorgt voor hun festivalgeluk? Jeroen: "Men is hier lekker positief en aardig voor elkaar. Waar maak je nu mee dat iemand M&M's aan wildvreemden uitdeelt?" Roel: "De sfeer is fantastisch en er zijn veel vrienden van me. Maar het is voor hen geen probleem als ik ook mijn eigen plan trek." De spaghettimaker: "Ik versier elk gerecht met een originele tekening van balsamicosiroop. Iedereen moet dan lachen. Kleine moeite met een groots effect!"

Festivalgeluk. Ik ontdekte dat de mooie momenten daar, eigenlijk veel gemeen hebben met klein geluk in het gewone leven, zoals een positieve sfeer, dingen delen, spontaniteit en humor. Als we dat nu thuis regelmatig opzoeken, vinden we vast vaker klein geluk.