



18.12.2013

Het was een mooi half jaar!

Hoi!

Het afgelopen half jaar was ik met veel plezier Reporter voor Spa. Spa vroeg mij jou te inspireren om de sprankeling in jezelf te ontdekken. Wat is dat ene waardoor je je kunt herpakken tijdens een hectische dag? Of dat wat je een eureka-moment oplevert en richting aan je leven geeft. Of gewoon iets waarvan je heel blij wordt. Hoe herken je die sprankeling en hoe houd je die vast?

Ik ging op zoek naar antwoorden en interviewde sprankelende mensen. Ik beschreef inspirerende gebeurtenissen, fotografeerde momenten van klein geluk en deelde mijn inzichten op deze website en op de Facebook-pagina van SpaNederland.

Het was een mooi half jaar waarin ik heb ontdekt dat ik meer kan genieten door dichterbij mezelf te blijven. Ik neem afscheid als Reporter voor Spa met mijn laatste blog over terugblikken en vooruit kijken.

Veel leesplezier en een sprankelende groet!

Maartje