

## Alee (27) uit Tanzania

*“Het Wereldhuis is een eerste stap in de goede richting.”*

Ik heb nauwelijks educatie gehad, laat staan dat ik een diploma heb. Engels leerde ik op straat in Europa. In het Wereldhuis krijg ik eindelijk echt les. Hier oefen ik mijn Engels en Nederlands en ik probeer andere cursussen te volgen. Bovendien leer ik hier veel over mensen. Al die verschillende culturen naast elkaar is een mooie leerschool voor me.

In 2008 kwam ik naar Nederland. Zonder mijn familie. Mijn moeder is al heel lang geleden overleden. Mijn vader heeft mij op jonge leeftijd verlaten, hij ging terug naar zijn vaderland Burundi. Hij liet me achter bij een Arabische familie in Tanzania. Zij namen me op als hulp en zagen me een beetje als familielid. Jarenlang was het leven goed. Totdat hun homoseksuele zoon meer in mij zag. Relaties tussen mannen zijn absoluut *not done* in Afrika, en ook in de Arabische wereld wachten je strenge straffen. Ik moest vluchten. Deze familie is namelijk erg rijk en heeft daardoor veel invloed op de politie en het rechtssysteem in Tanzania. En daarbuiten.

Met de boot vertrok ik naar Europa. Eerst naar getto's in Spanje en Frankrijk, later op advies van een vriend naar Nederland. Hier zou het leven veel beter zijn. Maar dat viel tegen. Ik had geen idee waar ik was beland en sprak geen Engels, en zeker geen Nederlands. Ik belandde al snel in detentiecentra en de gevangenis omdat ik geen papieren heb. Nu leef ik in Amsterdam. Zonder paspoort en recht om hier te blijven. Maar ik ben een *survivor!* Ik probeer er wat van te maken.

Via via kwam ik in het Wereldhuis terecht. Hier mag ik als vrijwilliger schoonmaken en tuinieren. Dat bevalt goed, ik voel me weer nuttig. De mensen zijn warm en maken me blij. Ik kan hier naar de kapper, praten met een advocaat, het internet op en mijn verhaal kwijt. Ik leer weer wat en ik krijg hier de kans om verschillende cursussen te volgen. Eindelijk educatie die ik altijd heb moeten missen. Ik hoop ooit naar school te gaan om mijzelf verder te kunnen ontplooiën en om later een echte baan te vinden. Het Wereldhuis is een eerste stap in de goede richting.

