

Maartje (34) uit Nederland, vrijwilliger

“Een grote glimlach en een warme begroeting, daar doe je het voor.”

Jarenlang fietste ik over de Nieuwe Herengracht, zonder enig idee te hebben wat voor bijzondere organisatie achter nummer 20 schuilt. Mijn leven vol werk, hobby's, reizen en sociale afspraken denderde door. Totdat ik via een project werd voorgesteld aan het Wereldhuis. Meteen bij binnenkomst waande ik me in een heel ander Amsterdam. Blij verrast door het warme en spontane welkom van een mix van culturen en bevlogen medewerkers, dacht ik meteen: dit stukje Amsterdam, deze wereld in het klein, daar wil ik me graag aan verbinen.

Als tekstschrijver en marktonderzoeker interview ik veel mensen, zowel over persoonlijke onderwerpen als marketingvraagstukken. Dat doe ik met veel plezier. Daarnaast reis ik veel en verdiep ik me in diverse culturen. Zo ben ik onlangs in Birma geweest waar ik voor een reisreportage verschillende, tot voor kort onderdrukte, mensen heb geïnterviewd. Zij vertelden mij hun heftige verleden. Dergelijke verhalen ervaar ik meestal in een ver buitenland. Niet hier in Nederland. Maar die zijn hier wel degelijk. Het Wereldhuis bood mij de kans kennis te maken met de wereld in het klein, vlakbij mij om de hoek.

Ik sprak met een diversiteit aan dappere en gedreven mensen. Met een kopje thee en een koekje in de prachtige tuin naast het Wereldhuis, binnen in een van de gezellige ruimtes of zelfs in de keuken vertelden zowel migranten als vrijwilligers openhartig over hun heden en verleden. Zij gaven mij, zonder dat ze me kenden, het vertrouwen hun heftige verhalen op te tekenen. Van Guatemala tot Oeganda, van Kameroen tot Indonesië, grenzen maakten in deze gesprekken niet uit. Het was een heel bijzondere ervaring. Ik merkte dat we ondanks onze verschillende afkomst, in allerlei opzichten, zo veel met elkaar gemeen hebben. Allemaal zijn we op zoek naar respect, rechtvaardigheid en liefde.

Het Wereldhuis zorgt hiervoor, en voor iedereen. Elke keer dat ik langskom, word ik begroet met een grote, verwelkomende glimlach en *“Hi Maartje, it's so nice you're back!”*. Meer heb ik dan niet nodig. In mijn drukke leven zijn dit de kleine, maar waardevolle momenten waar je het voor doet.