



Lilian (pseudoniem), (35) uit Nieuw-Zeeland

“Het Wereldhuis is een breath of fresh air.”

In het Wereldhuis krijg ik de kans om in een ongedwongen omgeving Nederlands te leren. Je doet het in je eigen tempo en je mag fouten maken. Mijn zelfvertrouwen was lange tijd helemaal weg. Maar het komt weer terug door hier verschillende cursussen te volgen. Het Wereldhuis heeft me zo weer perspectief gegeven. Ik beteken weer iets.

Mijn leven in Nieuw-Zeeland was niet fijn. Ik vond er geen thuis, zeker niet bij mijn adoptiefamilie. Mijn toekomst daar zag er niet goed uit. Bijna zeven jaar geleden besloot ik te vertrekken. Een moeilijk beslissing, maar ik ben blij dat ik dit heb gedaan. Europa en vooral Nederland gaven me nieuwe kansen. De diversiteit aan mensen en culturen zorgen nog elke dag voor een gevoel dat ik leef. Al is het niet makkelijk. Ik heb bijna geen geld en weinig zekerheden. Maar ik doe mijn best. Bovendien heb ik hier de liefde van mijn leven gevonden. Ik wil hier blijven.

Ruim twee jaar geleden introduceerde een vriendin uit Bangladesh mij bij het Wereldhuis. Ik wist niet wat ik moest verwachten en of het wel iets voor mij zou zijn. Ik ben hier een van de weinigen met een Westerse achtergrond. Daar moest ik wel even aan wennen. Maar toch voelde ik me vanaf het eerste moment thuis in het Wereldhuis. Al die verschillende culturen zorgen voor een interessante mix van mensen. Dat inspireert.

Het Wereldhuis is een *breath of fresh air* voor me. Iedereen heeft hier een verhaal en niemand veroordeelt elkaar. Daar kan de wereld nog veel van leren. Hier accepteren mensen elkaar gewoon. Ik kan eindelijk ook mijn verhaal kwijt. Vooral de huismeester zorgt voor een welkom gevoel. Dat is een intelligente man met wie ik altijd prettige gesprekken heb.

Door het volgen van verschillende cursussen bij het Wereldhuis, voel ik me steeds zelfverzekerder worden. Sterker nog, ik ben ook zélf cursussen gaan geven. Ik geef lessen Engels en computervaardigheden. Ik kan hiermee mensen helpen en een verschil maken. Het is zo mooi om te zien dat mensen iets van mij leren en naar mijn lessen blijven terug komen. Ik voel me nu een stuk beter in mijn vel zitten. Door het Wereldhuis beteken ik weer iets. Ik denk weer in mogelijkheden.