

### Kizito (33) uit Oeganda

*“In het Wereldhuis voel ik me eindelijk op mijn gemak.”*

Het Wereldhuis geeft me lucht én de kans om mijn talenten in te zetten. Er is hier echt een *can do*-mentaliteit. Kun je iets, doe er iets mee! Zo geef ik creatieve workshops aan iedereen die iets met kunst wil doen. Laatst hebben we tasjes gehaakt die mensen kunnen gebruiken om hun telefoon in te doen. En ik maak mutsen tegen de kou



hier. In het Wereldhuis maak ik me op deze manier nuttig met iets dat ik goed kan, en ik voel zo me stukken beter. Mijn stress is minder en mijn zelfvertrouwen is gegroeid.

Sinds één jaar ben in Nederland, maar ik ben al jaren weg uit mijn thuisland Oeganda. Het leven heeft me veel ellende gebracht en ik heb nare dingen ervaren, zoals verschillende oorlogen. Ik kan er niet over praten. In het Wereldhuis lukt het mij voor het eerst om mij weer veilig te voelen en uit te blazen.

Mijn lichaam doet pijn en ik hoor niet goed meer. Kogels hebben veel stuk gemaakt. Na een jaar in een asielzoekerscentrum (AZC) bij Rotterdam te hebben gewoond, hoorde ik dat ik terug moet naar Oeganda. Maar dat kan absoluut niet. Ik heb daar echt geen toekomst. Ik ga daar dood.

Een Nederlandse pastoor was mijn redding. In het AZC vond hij dat ik mooi kan schilderen en hij zag kansen voor me. Hij heeft me naar het Wereldhuis gestuurd om mij verder te ontwikkelen. Ook kreeg ik hier een advocaat die me gaat helpen om in Nederland te kunnen blijven wonen. Daar ben ik heel erg blij mee. Nu is er een nieuwe procedure gestart en moet ik nog vele maanden wachten op de uitspraak. Ik weet niet wat de toekomst me gaat brengen. Het wachten op de uitspraak zorgt vaak voor veel stress.

In het Wereldhuis kan ik even de *heavy shit* die ik heb meegemaakt vergeten. Hier ontmoet ik veel mooie mensen bij wie ik me fijn en op mijn gemak voel. Juist omdat er zo veel verschillende mensen en culturen samenkomen, ontstaan er inspirerende ideeën. Er zijn veel leuke cursussen die ik kan volgen. Ik heb hier heel veel vrienden gemaakt en ik kom er het liefst elke dag. Het is écht een plek waar ik me veilig en goed voel. De sfeer in het Wereldhuis stimuleert me om hoop te houden op een betere toekomst.