



Faisol (32) uit Indonesië, vrijwilliger

“In het Wereldhuis heeft iedereen respect voor elkaar.”

Ik heb zoveel van het Wereldhuis gekregen. Respect, zelfvertrouwen, vrienden en een thuis. Daar wil ik graag iets voor terug doen. Sinds kort geef ik twee keer per week karateles aan vrouwen. Dit zijn vrouwen die vaak door traumatische ervaringen, behoefte hebben aan lessen in zelfverdediging. Het Wereldhuis faciliteert dit met een oefenruimte en mij als leraar. Dit is fantastisch om te doen.

In 2008 kwam ik vanuit Indonesië naar Nederland. In Yogyakarta had ik geen toekomst meer. Ik kon daar geen kant meer op. Eerst ging ik naar Australië, maar daar kwam ik in aanraking met veel racisme. In Nederland leek minder racistisch te zijn en had ik bovendien al veel vrienden wonen. Het is inderdaad een fijn land, al is het hier moeilijk om aan werk te komen. Ik voelde me hier lange tijd nutteloos en ongelukkig.

Ik ben erg gemotiveerd om in Nederland wat van mijn leven maken. Maar dan moet ik eerst het Nederlands beheersen. Via vrienden kwam ik bij het Wereldhuis terecht. Het is geweldig dat je hier gratis lessen kunt volgen. Educatie is een groot goed en brengt je verder in het leven. Maar het Wereldhuis geef me nog veel meer. Toen ik hier voor het eerst kwam, voelde het huis meteen als een warm bad en zelfs een thuis voor me. Hier is geen racisme. Alle culturen gaan goed met elkaar om. Er is respect voor iedereen en we zorgen voor elkaar. *Everyone has an open heart.* Als ik van het Wereldhuis naar huis ga, voel ik me altijd goed.

Ik kom hier bijna elke dag. Uit dankbaarheid voor alles wat ze voor me doen, wil ik graag iets extra's voor het Wereldhuis betekenen, iets teruggeven. Dat doe ik met mijn karatelessen. In Indonesië deed ik jarenlang aan karate. Dit kan ik hier inzetten voor een goed doel: het creëren van zelfvertrouwen van vrouwen die zich onzeker en veelal bedreigd voelen. Sommigen zijn geslagen en mishandeld. Mijn studenten zijn dan ook erg gemotiveerd om zich fysiek hiertegen te kunnen verdedigen. Bovendien groeit hun zelfvertrouwen na elke les. Dat is mooi om te zien. Hierdoor krijg ook ik meer vertrouwen in mezelf. Ik voel me weer nuttig en ik ben gelukkiger.