

Mieke (70) uit Nederland en Lizzy, vrijwilligers



“De positieve en dankbare reacties in het Wereldhuis. Daar doe je het voor.”

Wij koken nu elke donderdag samen in het Wereldhuis en dat is ontzettend leuk. Onze totaal verschillende achtergronden staan een geweldige samenwerking absoluut niet in de weg. We leren juist veel van elkaar. Niet alleen over recepten, maar ook over elkaars cultuur en hoe we in het leven staan. We lijken ergens ook op elkaar: we vinden het allebei geweldig om ons met veel enthousiasme en creativiteit in te zetten voor een goed doel. En we lachen wat af.

Mieke: In het Wereldhuis komen veel dankbare mensen. Er hangt een bijzondere en intense sfeer die ik nergens anders ervaar. Ondanks de ellende die veel bezoekers hebben meegemaakt, is men enthousiast en welwillend om zich ergens voor in te zetten. Je hoeft iets maar één keer te vragen en ze schieten je te hulp. Men is hier lekker assertief. We hebben nog nooit met een afwas gezeten.

Lizzy: Door mijn slechte gezondheid kan ik geen baan aannemen. Dat is moeilijk, maar ik wil niet bij de pakken neerzitten. Alleen thuisblijven maakt het alleen maar zwaarder. Koken met Mieke fleurt mijn leven op. We doen het altijd samen en het is erg gezellig. Ik kan door mijn fysieke gesteldheid niet alles, maar Mieke of iemand anders helpen me altijd. Daar wordt ik erg blij van. Net als de andere cursussen die ik bij het Wereldhuis volg, zoals computerles.

Mieke: We letten er goed op dat de gerechten voldoende vitamines bevatten. Zo staan er altijd groenten en een salade op het menu. Hierdoor hebben bezoekers tenminste één gezonde maaltijd per week. En er is elke keer een lekker toetje. Vooral de kinderen zijn daar erg enthousiast over.

Lizzy: Er staan vaak Afrikaanse recepten op het menu want die ken ik goed. Rijst met kip lust bijna iedereen. Maar ik vind het ook leuk om andere dingen te proberen, zoals pasta's. Het allerlekkerst vind ik de pompoensoep van Mieke. Die mag ze elke week voor me maken.

Mieke: De positieve en dankbare reacties van de bezoekers, daar doe je het voor. Men vindt nooit iets niet lekker. De borden worden altijd leeggegeten. En alles wat er nog in de pan zit, wordt natuurlijk bewaard. We gaan hier zorgvuldig om met de weinige middelen die we hebben.